



Συλλογικό μάζεμα ελιών & φροντίδα των δέντρων στο πάρκο τρίτση

Κυριακή 13 Νοέμβρη στις 11:00 π.μ.

(κεντρική είσοδος του πάρκου - 6^η στάση Χασιάς)

Τα τελευταία χρόνια, μια γενικευμένη συνθήκη καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης παράγει διαρκώς νέες «κρίσεις» (υγειονομική, ενεργειακή, οικονομική, επισιτιστική), με τον πόλεμο στην Ουκρανία να αποτελεί ένα επιπλέον κομμάτι της ενδοκυριαρχικής αναδιάταξης ισχύος. Σε αυτό το περιβάλλον, μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού ζει σε ένα διαρκές καθεστώς φόβου και ανασφάλειας, ασφυκτικά κάτω από τις διαρκείς ανατιμήσεις και οδηγείται σε περαιτέρω φτωχοποίηση. Την ίδια στιγμή, με πρόσχημα την ενεργειακή και οικονομική «κρίση», εξελίσσεται μια από τις σφοδρότερες επιθέσεις πάνω στη φύση και τους δημόσιους χώρους, που συρρικνώνονται όλο και περισσότερο και γίνονται βορά κρατών και επενδυτών.

Στο πάρκο τρίτση υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, τα οποία φέτος, όπως κάθε χρόνο, είναι γεμάτα με καρπούς. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης, οι γύρω δήμοι (ιλίου και καματερού-αγίων αναργύρων) και οι διάφορες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πάρκο έχουν καταστήσει σαφή τη θέση τους σχετικά με τα καρποφόρα δέντρα, διεκδικώντας τον ρόλο του απόλυτου διαχειριστή τους. Άλλοτε ο φορέας έχει αναθέσει το μάζεμα των καρπών σε ιδιώτες εργολάβους, άλλοτε ο δήμος ιλίου αποφάσισε να περιφράξει τις ελιές και να απαγορεύσει τη συγκομιδή τους, άλλοτε διάφορες ΜΚΟ (όπως η οργάνωση «ΓΗ» του Π. Κόκκαλη) προσπαθούν να μας πείσουν ότι «αγωνιούν» για την κατάρτισή μας σε βιολογικές καλλιέργειες, προετοιμάζοντας στην πραγματικότητα το έδαφος για την είσοδο μεγαλοεπιχειρηματιών στο πάρκο και γύρω απ' αυτό. Μια πιθανότητα που σιγά σιγά γίνεται βεβαιότητα, όσο προχωρούν τα σχέδια για την κατασκευή μετρό στην περιοχή.

Ο Αγρός, το αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημμένο έδαφος στο πάρκο τρίτση, ενάντια στον θεσμικό έλεγχο, την επιτήρηση και την εμπορευματοποίηση των δημόσιων χώρων, προτάσσει την αυτοδιαχείριση της γης αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά, αντιεμπορευματικά. Το συλλογικό μάζεμα των καρπών των δέντρων που βρίσκονται στους δημόσιους χώρους και η συλλογική καλλιέργεια κατειλημμένων/αυτοδιαχειριζόμενων εδαφών αποτελεί όχι μόνο μια κίνηση ανυπακοής απέναντι στα σχέδια της εξουσίας αλλά και μια πρόταση ενάντια στην εντεινόμενη φτωχοποίησή μας.

Καλούμε λοιπόν και φέτος σε συλλογική συγκομιδή των ελιών του πάρκου και φροντίδα των δέντρων. Στη λογική που θέλει τα δέντρα, τους καρπούς τους και την ίδια τη γη υπό την «προστασία» και την κατοχή θεσμικών φορέων και επενδυτών, αντιτείνουμε την οικειοποίηση της γης και τη φροντίδα της από εμάς τις ίδιες/τους ίδιους/τα ίδια. Επίσης, καλούμε όσους/ες/α έχουν γνώσεις σχετικά με τη φροντίδα των ελαιόδεντρων να τις μοιραστούν μαζί μας, σε μια προσπάθεια ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Μοιραζόμαστε τη χαρά της επαφής με τη γη και τη φροντίδα της, εξασφαλίζουμε μέρος της τροφής μας χωρίς χρηματικό αντίτιμο, συναντιόμαστε και αλληλεπιδρούμε κόντρα στις κάθε λογής απαγορεύσεις. Οργανώνουμε τις δικές μας συλλογικές αντιστάσεις απέναντι στο καθεστώς του «άβατου» και της εμπορευματοποίησης της γης.

Η γη και οι καρποί της είναι για όλες, όλους, όλα μας **Κατάληψη & αυτοδιαχείριση της γης**



αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημμένο έδαφος στο πάρκο τρίτη
agros@espiv.net * agros.espivblogs.net
Πρόσβαση: Β12, 711 – Στάση 6^η Χασιάς