

Συλλογική φροντίδα των δέντρων του πάρκου

Μέσα στο ατελείωτο τσιμέντο της Αθήνας, 1.100 στρέμματα πρασίνου δίνουν ανάσες στους κατοίκους της πόλης. Η βιοποικιλότητα που έχει αναπτυχθεί στο πάρκο αποτελεί έναν ανεκτίμητο θησαυρό στο σκούρο γκριζο της Αττικής, με εκατοντάδες είδη φυτών και ζώων να ζουν σε αυτό.

Φυσικά ένας τέτοιος χώρος δεν θα μπορούσε να μείνει ανεκμετάλλευτος από τους τοπικούς αρχοντίσκους των δήμων αλλά και του εκάστοτε φορέα διαχείρισης του πάρκου. Οι μηχανές του κέρδους μπαίνουν μπροστά και τα εμπορεύματα βγαίνουν σε πρώτο πλάνο. Καφετέριες, μαγαζάκια και φυσικά οι "περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες" μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν λείπουν από το πανηγύρι. Οι πρόσφατοι διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν επιτείνουν την εμπορευματοποίησή του με επιπλέον καφετερίες, εστιατόρια και λούνα παρκ και έρχονται να συμβάλουν στην περαιτέρω συρρίκνωση του ανοιχτού και ελεύθερου χαρακτήρα του πάρκου. Φυσικά όλα αυτά δεν ήταν αρκετά, αφού στο πλαίσιο πάντα της εκμετάλλευσής του προκηρύχθηκαν και διαγωνισμοί για τη συγκομιδή των καρπών των δέντρων του πάρκου, κυρίως φιστικιές και ελιές, οι οποίες όπως φαίνεται δόθηκαν σε ιδιώτη, καταβάλλοντας πάντα το ανάλογο αντίτιμο στον φορέα διαχείρισης του πάρκου.

Ο ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας) που επίσημα πλέον διαχειρίζεται το πάρκο -μετά την τροπολογία του νόμου από το ΥΠΕΚΑ- ακολουθεί κατά γράμμα τις κεντρικές πολιτικές για τους δημόσιους χώρους και τις εφαρμόζει στις γειτονιές μας. Ενώ εμφανίζεται ως τοπικός φορέας, που νοιάζεται για τη ζωή των κατοίκων των γύρω περιοχών, σκοπό έχει, όπως και οι δημοτικές αρχές των όμορων δήμων, να λεπυλάτισουν και αυτό το χώρο πουλώντας "ανάπτυξη", με μπόλικα τραπεζοκαθίσματα, τσιμέντο, καταστήματα και οικοευαισθησία, που θα εξαργυρωθεί βεβαίως στις επόμενες εκλογές. Για να επιβληθούν και εδώ οι εμπορευματικές σχέσεις, οι περίφραχτοι χώροι, οι κυρίαρχοι αποκλεισμοί. Για να ξεχάσουμε πώς είναι να βρίσκεσαι σε ελεύθερο χώρο...

Ο Αγρός, ως αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα, στέκεται εχθρικά απέναντι στη λογική που θέλει τα δέντρα, τους καρπούς και την ίδια τη γη υπό την "προστασία" και την κατοχή θεσμικών φορέων. Προτάσσουμε τη συλλογική φροντίδα των δέντρων, μια παρέμβαση από τα κάτω, αυτοοργανωμένα, χωρίς ειδικούς και επικεφαλής ανάμεσά μας.

Καλούμε όσους/όσες έχουν γνώσεις σχετικά με τη φροντίδα και το κλάδεμα των φιστικιών, να τις μοιραστούν μαζί μας, σε μια προσπάθεια ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Μοιραζόμαστε τη χαρά της επαφής με τη γη, της ανταλλαγής γνώσεων και τη χαρά της ανυπακοής απέναντι στις απαγορεύσεις του κάθε λογής φορέα.

Οργανώνουμε και συλλογικοποιούμε τις επιθυμίες μας ενάντια σε όλους όσους βλέπουν το πάρκο ως ένα πεδίο εμπορευματικής εκμετάλλευσης και κερδοσκοπικών επεμβάσεων.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2, 10π.μ.

ΑΓΡΟΣ

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ